

Het ontstaan van Basisschool Dr. Ariëns

Burgemeester Eenhuis verrichtte de overdracht van de school aan de A. van Ostadestraat (als eerste), aan de in 1965 in het leven geroepen Stichting Katholiek Centraal Schoolbestuur (K.C.S.) Haaksbergen.



De nieuwe school, welke diende ter vervanging van de voormalige jongensschool aan de Schoolstraat, telde 6 lokalen en een handenarbeidlokaal (zie foto) Het starten van een lagere school en een kleuterschool was noodzaak omdat er achter de Beatrixstraat de wijk Zienesch was ontstaan.

In augustus 1967 gingen kinderen, uit deze wijk, voor het eerst naar: 'lagere school Dr. Ariëns' en 'kleuterschool Ons Wereldje'. De kleuters zaten het eerste jaar in het handenarbeidlokaal van de lagere school. 20 Jaar later zou zich dit verhaal herhalen.

Gedurende een lange periode groeide de school flink, zelfs zo dat aan de C. Trooststraat noodlokalen in gebruik genomen moesten worden. De groei bleef. Zeker toen in de jaren '70 gestart werd met de nieuwbouw van een school in 'het Wolferink'. Het K.C.S. besloot tot het stichten van een (experimentele) basisschool in deze nieuwe wijk.

In november 1976 ging de eerste kleuterklas van 'de Holthuizen' van start in het speellokaal van 'Ons Wereldje'. In augustus 1977 bij de start van de nieuwe school 'verhuisden' deze kleuters, samen met een behoorlijk aantal leerlingen van de Ariënschool, naar de Holthuizen.

De contacten tussen kleuter- en lagere school werden intensiever. In één van de gezamenlijke vergaderingen werd unaniem besloten dat de naam van de nieuwe basisschool 'Dr. Ariëns' zou zijn. De verdiensten van deze man voor Twente vonden wij zo groot, dat er tenminste één school in Haaksbergen naar hem vernoemd moest zijn (blijven).

In augustus 1985 werd de samenwerking een fusie. Die, nu éne school, bleef nog een aantal jaren in twee gebouwen zitten. Toen we genoeg waren 'gekrompen' kwamen in oktober 1987, na een integratieverbouwing van het gebouw aan de A.van Ostadestraat, alle leerlingen in één gebouw. Het personeel en de kinderen hadden de laatste jaren veel ruimte gehad in beide gebouwen en op beide speelplaatsen. Nu moest ieder hoekje benut worden om leerlingen en materiaal te kunnen plaatsen. Er bleef weinig ruimte over voor 'leuke' onderwijszaken. Toch waren we redelijk tevreden met het eindresultaat van de integratieverbouwing.

In oktober 1992 vierden we met een feestweek het 25 jarig bestaan van de school. Het aantal leerlingen begon weer toe te nemen en in 1997 huurden we van de gemeente 2 leegstaande lokalen in de toenmalige Zieneschool. De groei bleef aanhouden en in 1998, toen we eens zaten te filosoferen over het groot 40-jarig onderhoudsgebeuren in 2007 van onze school, hebben we het bestuur gevraagd of we eens goed rond mochten kijken in deze school, die destijds door fusie, leeg was gekomen. Dit gebouw is onder architectuur gebouwd (in 1972) en heeft geen enkel lokaal pal boven het andere liggen.

Na een positief antwoord, werd dezelfde vraag aan de gemeente gesteld. Ook deze was positief. Het team ging samen met de technische dienst en het bestuurslid bouwzaken van het K.C.S.(dat gedurende dit hele proces SKOTA werd) de medezeggenschapsraad en de ouderraad aan de overkant op onderzoek. De verlanglijst voor veranderingen werd opgesteld en het vergaderen met de gemeente begon. Net als het vergaderen van de bouwcommissie, het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad met het bestuur.

Het verlanglijstje zag er ongeveer als volgt uit:

- Ø *Overal nieuwe toiletgroepen.*
- Ø *Overkapping bij entree dicht bouwen (samenscholingsplek!).*
- Ø *Alle stalen kozijnen vervangen door kunststof en isolerende beglazing.*
- Ø *Personeelskamer vergroten (keuken en kleedkamers hieruit verwijderen).*
- Ø *Andere plek voor de keuken zoeken.*
- Ø *Minimaal één, liefst twee lokalen erbij.*
- Ø *Directiekamer creëren.*
- Ø *Spreekkamer creëren.*
- Ø *Orthotheek / IB-ruimte creëren.*
- Ø *Computerruimte creëren*
- Ø *Volwassenen/invalidentoilet creëren.*
- Ø *Vreemde traponderdoorgang dichtmaken (aan één kant AVI boekenkast aan de andere kant een deur plaatsen voor de stoelenberging).*
- Ø *Speelplaats herinrichten: alle 'leuke' groenpunten eruit, alles opnieuw betegelen, nieuwe speeltoestellen plaatsen. Hek tussen twee speelplaatsen verplaatsen.*
- Ø *Een stilte / gedenkhoekje creëren*

Dat werd dus veel te duur, zelfwerkzaamheid werd een vereiste.

Door heel veel vrijwilligers, waarvan de ouderraad, de technische dienst van het SKOTA en alle andere ouders die hebben geholpen, het zeker verdienen hier genoemd te worden is, na veel werk en geschuif met plannen, in 2002 met de werkzaamheden begonnen. Dankzij de hulp van velen is bijna het hele verlanglijstje gerealiseerd. Tussendoor vierden we het 35 jarig bestaan van de school.

In de weken voorafgaand aan de verhuisdag, gingen leerkrachten dagelijks met hun leerlingen spulletjes naar de nieuwe school en klas brengen, om ze alvast aan het nieuwe gebouw te laten wennen

Op 3 oktober 2002 zijn we met de hulp van leerlingen, alle teamleden, de technische dienst en de oudervereniging verhuisd van de A. van Ostadestraat naar de A. Brouwerstraat.

Een paar jaar geleden vierden we het 40-jarig bestaan van Basisschool Dr. Ariens groots met een erg leuke en geslaagde feestweek. We zijn trots op wat we met zijn allen bereikt hebben en op de school die er nu staat!

Onderstaand vind u nog wat foto's van de werkzaamheden die door de ouders verricht zijn:

